

Vraag het aan Morya



Voel je niet verplicht tot wat dan ook

“Altijd zijn er mensen die denken dat hun verblijf hier op deze aarde bijzonder moet zijn, maar dat is niet zo. Er zijn mensen die op deze aarde verblijven met het idee dat er iets moet gebeuren in hun leven, en dat is niet zo.

Je moet op deze aarde kunnen verblijven en je openstellen voor wat er op deze aarde is, maar voel je niet verplicht tot wat dan ook. Er is geen enkele verplichting in het leven dat je leeft op deze aarde. Ga niet denken dat je jezelf moet dwingen tot een bepaalde stellingname, tot een bepaald inzicht, tot wat dan ook.

Nee, er is een totale vrijheid in die zin dat je mag zoeken, dat je jezelf mag uitdrukken, dat je mag genieten van het leven, dat je mag houden van mensen, van dieren, van planten, van de aarde zelf en dat dat niet verboden is! Er zijn dus mogelijkheden die de mens in alle vrijheid heeft, en het is zeker interessant en boeiend om in die vrijheid te proberen te leven.

Wanneer je jezelf niet verplicht tot wat dan ook, heb je ineens meer ruimte en meer tijd.”

A handwritten signature in dark blue ink that reads "M. Morya". The signature is fluid and cursive.

Meester Morya

Geert Crevits, citaat uit: “Morya Wijsheid 9: Het overvloedige leven”
(uit hoofdstuk 1: ‘Kunstenaars van het leven’) © Mayil.com

Datum: ___/___/___

Online advies nr. 403

Dit online advies van Meester Morya was een antwoord op deze vraag:


